

December 2020

Het leven is een balans tussen vasthouden en loslaten.

De één kan niet zonder het andere.

Het is belangrijk om de balans te vinden.

Probeer in het nieuwe jaar vast te houden aan het goede

en los te laten wat niet goed voelt.



**‘Vasthouden en loslaten
omarmen ieder hun eigen waarde’**

Fijne decembermaand en een voorspoedig 2021



Liefs, Leonora Kraan

